

Zojuist
verschenen!

Wat denken doet

Als filosofie je leven verandert

Carolien van Welij



*'Rumi herinnert mij aan
mijn nietigheid en aan
mijn grootsheid.'*

– Mounir Samuel

Filosofie benadert kwesties doorgaans op een abstract niveau. Maar wat betekent filosofie voor onze dagelijkse praktijk? Carolien van Welij laat zien wat filosofie met mensen doet.

In *Wat denken doet* vertellen schrijvers, kunstenaars, dichters en wetenschappers over een moment waarop filosofie hun leven veranderde. Een rouwproces, scheiding, onvervulde kindervens, identiteitscrisis, depressie: in momenten van grote of kleine nood kwamen zij op hun pad een filosoof tegen. Die ontmoeting bracht troost, verzoening of moed.

Met verhalen van onder anderen Janneke de Bijl, Ellen Deckwitz, Lucky Fonz III, Esther Gerritsen, Bregje Hofstede, Iris Kensmil, Emily Kocken, Tobi Lakmaker, Nisrine Mbarki, Nicolien Mizze, Mounir Samuel, Michael Tedja, Manon Uphoff en Annelies Verbeke.

Carolien van Welij

Wat denken doet. Als filosofie je leven verandert

ISVW Uitgevers

ISBN 978-90-833411-4-9

Luxe paperback in kleur, 248 pagina's

Verkoopprijs € 24,95

Carolien van Welij is filosoof en neerlandicus. Voor *Filosofie Magazine* interviewde zij meer dan honderd mensen over de betekenis van filosofie voor hun leven. Ze ontwikkelde het programma 'Doorleefde filosofie', waarin deelnemers filosofische thema's op eigen vraagstukken toepassen.

Voor de redactie

Voor meer informatie of interviewverzoek graag contact opnemen met ISVW Uitgevers, Florian Jacobs, info@isvw.nl